

Heb je wel eens een splinter in je hand gehad? Ja/Nee  
Dat kan gemeen pijn doen.

Wat zat er bij Paulus in?  
Tekendit in de hand.



Nu had Paulus dit niet echt  
in zijn lichaam. Het was een  
ziekte die hem dwars zat:  
hij zou nog veel meer willen  
werken, maar dat lukte niet door die ziekte.

Door wat/wie werd Paulus ook geplaagd (kijk in vers 7)

.....

Hoe vaak heeft hij gebeden (vers 8) .....

Werd hij genezen? .....

Paulus kreeg er een prachtig antwoord bij.

Je hebt niet meer dan mijn .....  
nodig.

Daaraan heb je dus genoeg om van te leven. Meer heb  
je dus niet nodig!

# PREEKBOEKJE

Naam: .....

## Roemen in de kracht van Boven



Paulus heeft last van iets dat prikt of steekt. Net als bij rozen die doorns hebben.



Gods Merci (genade) zet alles op zijn kop. Alles wat jij verdiende, straf voor fouten die je maakte, heeft hij gedragen. Wat je niet verdiende, krijg je toch. Wat dat is? Lees maar hieronder en ontcijfer wat je krijgt.

vergeving	vriende	kracht
eenwig leven	vrede	hulp
toekomst	liefde	vrindschap met God
genezing	rust	vrijheid
acceptatie	overwinning	geluk

.....

.....

.....

.....

.....