



Luister goed naar de preek en beantwoord de vragen.

Hoe worden de zondagen vooraf aan de Adventstijd genoemd?

de zondagen van het wachten op de Toekomst

de zondagen van de Voleinding

de catechismuszondagen

Paulus kijkt terug op zijn leven. Hij is van één ding overtuigd. Van wat?

dat de Bijbel af is van zijn Here en God

dat Timoteüs zijn opvolger wordt

Welke dingen heeft God voor Paulus gedaan?

Hij heeft Paulus bijgestaan

Hij heeft Paulus kracht gegeven

Hij heeft Paulus Zijn reddende en bevrijdende hand laten ervaren.

Paulus kijkt uit naar de toekomst. Welke toekomst?

dat hij geen zonden meer heeft

dat hij bij God in de hemel mag wonen.

De Here Jezus is heel belangrijk voor Paulus' en onze toekomst. Welke belangrijke taak heeft Hij gedaan?

.....

PREEKBOEKJE

Naam:

Verwachting

op de grens van leven en dood!



We lezen in de Bijbel in de brief van Paulus die hij schreef aan Timotheüs. Bezorg de brief.



God wil jou beschermen voor verkeerde dingen, zodat je later bij Hem in de hemel mag komen wonen. Deze handen beschermen ook. Teken jezelf en iedereen dit je lief vindt in deze handen.

