



Luister goed naar de preek en beantwoord de onderstaande vragen.

Het is vandaag een bijzondere zondag. Hoe heet deze zondag?

.....

Waar denken we vandaag aan?

.....

Dat kan ons verdrietig maken.

Waarom waren mensen die in Jezus geloofden ook verdrietig?

.....

.....

Zou het dan wel waar zijn dat ze in Hem geloofden?

Ja, want het is ook Pasen geworden!

Ja, van lang wachten wordt gewoon verdrietig.

Nee, anders zouden ze niet verdrietig zijn.

Waarom is het belangrijk dat wij blijven geloven?

.....

.....

.....

Mogen wij wel verdrietig zijn?  Ja  Nee

# PREEKBOEKJE

Naam: .....

## Elkaar troosten

Kleur de kleurplaat.



Waar wordt jij verdrietig van? Of wie mis jij nog steeds?

Teken dit in het dit vak.

Ontcijfer de rebus.

 t+ +t	 -b	+	 a=aa	 -p	
<hr/>					
 m=w	 -m	+		 sl=t	
<hr/>					
 ee=eu	 h=zo		 -i	 t=tr +s	
<hr/>					
	 -b		 v=d		
<hr/>					
<b>1</b>  a=e	+	 b=s ll=l	+	 l=ic	<b>5:11</b>
<hr/>					