

ZATERDAG

Kinderen kwamen thuis met de verhalen over de VBW. Bid voor de ouders en gezinnen waar de kinderen thuis horen. Dat ook zij mogen ervaren dat God contact maakt.

ZONDAG

God gaat door! Daar mogen we over horen en dit zelf doorvertellen. Bid voor een goede samenkomst tijdens de welkomstdienst zondagmiddag. Dat we veel kinderen, ouders en belangstellenden mogen ontmoeten en met hen deze mooie boodschap mogen delen.



Welkom!
zondag 29
augustus 2021
14:30 uur
op het Krooshofplein



hallo **Kontakt**

ZIJDERVELD

EXTRA EDITIE · AUGUSTUS 2021

UITNODIGING



**SAMEN
BIDDEN
VOOR DE
VBW**

VBW 2021

Het is zover. Deze week is de VBW. De kinderen mogen ontdekken dat God verbinding (contact) met ons maakt. Dat doet Hij via verschillende wegen:

- *Hij stuurde Jezus naar ons, zodat Hij zelf in Jezus bij ons kan zijn.*
- *Hij heeft ons de Bijbel gegeven, Zijn brief aan ons, zodat we ontdekken wie Hij is.*
- *We mogen alles vertellen en zeggen in ons gebed. Hij geeft antwoord.*
- *God schakelt andere mensen in om ons over Hem te vertellen, zodat we nóg meer ontdekken over wie Hij is.*
- *God wil jou helpen je leven te sturen met hulp van Zijn Geest.*

MAANDAG

Dank God voor Zijn Woord. Bid voor ons dorp waar de VBW plaatsvindt. Dat er een positief getuigenis mag uitgaan naar de mensen. Dat zij nieuwsgierig mogen worden naar wat er op de VBW gebeurt en mogen weten dat God contact met hen maakt. Vandaag vertellen we over dat God contact maakt met Paulus. Jezus roept Paulus en zet hem stil. (*Handelingen*

9: 1-9 en 17-22). God zoekt contact met ons door Jezus. God vindt u/jou. Bid dat het morgenprogramma enthousiast maakt en het middagprogramma in het dorp veilig mag verlopen.

DINSDAG

Paulus is in Athene en vertelt de mensen dat ze op zoek mogen gaan naar God. (*Handelingen 17:16-37*). Dank dat God ons de Bijbel heeft gegeven om Hem te leren kennen. Op die manier mogen wij contact met Hem maken en Hem zoeken/vinden. Wat een geweldige boodschap die we aan de kinderen mogen doorgeven! Bid voor het morgenprogramma, voor het middagprogramma in Buren en Culemborg en voor het avondprogramma van de 13+.

WOENSDAG

Petrus is gevangen genomen. De gemeente bidt tot God. Hij hoort hun gebed en antwoordt. (*Handelingen 12 : 1-12*). De kinderen horen dat je alles aan God mag vertellen en delen wat je bezighoudt. Hij luistert en laat merken dat Hij voor hen zorgt. Wat

een mooie boodschap mogen we de kinderen meegeven!!! Met elkaar mogen we deze morgen afsluiten met de pannenkoekenmaaltijd. Woensdagavond hopen we een zoektocht door het dorp te doen met alle kinderen, ouders en belangstellenden. Bid voor goede samenkomst met de kinderen in de morgen, een fijne maaltijd met elkaar en een veilige zoektocht samen door het dorp.

DONDERDAG

Wat is er veel gebeurd de afgelopen week! Dank God voor alle goede momenten. Dank voor de HGJB. Bid dat er ook komend jaar voldoende middelen zullen zijn om een VBW-map te maken.

VRIJDAG

Dank dat veel kinderen mochten komen en horen over hoe God contact met ons maakt. Bid dat de verhalen een plek zullen krijgen in hun leven. Dat ze contact mogen en kunnen maken met God.
