



Luister goed naar de preek en beantwoord de onderstaande vragen.

Wat zijn herinneringen?

.....
.....

Wat zijn jouw eerste herinneringen?

.....
.....

Hoe oud was je toen?

.....
.....

Hoe komt het dat dat zo is?

.....
.....

Hoe konden de vrouwen weten dat het graf leeg zou zijn?

.....
.....

Wie herinneren de vrouwen eraan dat Jezus op zou staan?

.....
.....

PREEKBOEKJE

Naam:

Voortleven in her-innening (?!)



Kleur de tekening met de kleuren die aangegeven zijn.

Jezus leeft, Hij is opgestaan!



Wat zie je?

Zet de plaatjes in de goede volgorde van de geschiedenis van Pasen door nummer 1 – 7 erbij te schrijven.

